

2010 – Letní kurz češtiny pro cizince – Jihlava

Petra, Holandsko:

In juli 2010 heb ik deelgenomen aan een tweewekse taalcursus Tsjechisch in Jihlava van taalschool AJODA. De reden dat ik een taalcursus wilde doen was dat ik mijn Tsjechisch wilde verbeteren voordat ik aan mijn stage in Praag zou beginnen. Ik versta de taal goed, omdat mijn moeder Tsjechisch is, maar spreken was een moeilijke opgave. In Nederland kon ik geen geschikte cursus vinden en ben toen gaan zoeken naar een zomercursus in Tsjechie. Zodoende kwam ik uit bij AJODA. Ze boden een relatief korte cursus aan, met meerdere instapmomenten. Ook was de cursus betaalbaar en de kleinschaligheid sprak me ook aan. Tevens was het mogelijk om op verschillende niveaus de taal te leren. Het persoonlijke contact met Dagmar Toufarova, directeur en prima docent, heeft mij de laatste drempel over geholpen.

De cursus zelf is intensief; elke dag van 9 uur tot half 1 wordt er les gegeven. In een groep zitten maximaal 6 personen van ongeveer hetzelfde niveau. Aan het begin van de cursus wordt een kleine taaltest afgenomen om de kennis te toetsen en de groepen in te delen. Ik zat in de gevorderde groep, waarbij van begin af aan gestimuleerd werd om Tsjechisch te praten. Huiswerk hoorde er ook bij, elke dag werd een opdracht meegegeven die de volgende dag behandeld werd. Spreek-, luister- en lees oefeningen werden gedaan aan de hand van verschillende thema's, bijvoorbeeld familie en media. In een korte tijd heb ik veel kennis over de Tsjechische taal en het land opgedaan. De docenten zijn bekwaam en enthousiast en letten goed op persoonlijke behoeftes. Als ergens meer aandacht voor nodig is, dan wordt dat in het programma gevoegd. De groep zelf bestond uit mensen met verschillende nationaliteiten, leeftijden en achtergronden, wat op zich al erg interessant is. De sfeer was erg goed.

Als er geen lessen zijn, wordt een cultureel en gezelligheidsprogramma aangeboden. 's Middags en in het weekend worden activiteiten georganiseerd, variërend van uitstapjes naar interessante plekken in de mooie omgeving, een kookcursus, rondleidingen in een glasblazerij en de plaatselijke bierbrouwerij. En natuurlijk heel veel Tsjechisch eten proeven met een biertje erbij. Ook buiten de lessen om wordt zoveel mogelijk gestimuleerd om Tsjechisch te praten. Bijvoorbeeld bij de 'jazykovy tandem', een avond in de kroeg waarbij lokale mensen en cursisten Tsjechisch met elkaar (proberen te) praten, wat steeds beter gaat naarmate de avond vordert.

Al met al was mijn taalcursus in Jihlava het een verrijkende ervaring en kijk met veel plezier terug.